

ללא בכל יום נתקלים במשפחה שמזרבת את ילדיה למצוינות ומספקת להם תנאים אופטימליים להצלחה. רוב המשפחות עסוקות בשגרת חייהם (עבודה, לימודים, מנוחה) - שגרה אשר בזרק כלל אינה מאפשרת את קיומם של תנאים אלה. השאלה היא מה קורה אם בכל זאת ניתנת ההזדמנות ליצור תנאים כאלה - האם נוהגים בתבונה ההורים המזרבים את ילדיהם לפתח קריירה בעלי צעדי?

5

מצד אחד, נראה כי אין כל רע בהורים שמקשיבים לילדי שלהם ונותנים להם את ההבנה והכלים הדרושים לפיתוח נטיית הטבעית. ניתן להניח שסוכן פולדאר לא היתה זוכה להיות אלופת העולם בשחמט, לולא המשאבים שסיפק לה אביה. באופן דומה, ניתן להניח שבני משפחת דרמון יגיעו רחוק יותר עם החלום שלהם משהיו מלצים בלא התמיכה הנרחבת של הוריהם. תמיכה מעין זו עשויה לערום לילדי להאמין בעצמם, מה שעשוי להוביל לפיתוח כשרונם של הילדי בתחום מסוים, לשיפור הישגיו ובסופו של דבר להצטיינות בתחום. ביטחון ואמונה חשובים לילדים צעירים שמומדים להכיר במקביל את העולם, את סביבתם ואת עצמם. מעבר לכך, ילדי יכול להיות זאון אתלטי או להצטיין בכל תחום אחר, אבל אם לא יתאמן באופן מסודר, סביר שלא יוכל לממש את מלוא הפוטנציאל העלום בו. אם המשאבים מאפשרים זאת, מדוע לא לספק לילדי את נקודת הזינוק הטובה ביותר?

10

15

מצד שני, אם הילדי נמצא בשלב שבו אישיותו רק מתחילה להתפתח והוא רק מתחיל לפתח התעניינות כלפי תחום זה או אחר, כיצד נדע שהתחום שברצונו הוא מתעניין בו הוא אכן התחום שבו ירצה לממש את עצמו בהמשך חייו? למשל, דחיפת הילדי אל זרועות הפסנתר רק משום שמחץ על כמה קלידים כשהיה בן 3, עלולה לחסום אותו מלגלות שזווקא את תחום הבישול הוא אוהב הרבה יותר. יתר על כן, ילדי שהוריו משיקים בו כל כך הרבה מאמצים ומשאבים, יחוש לאכזב אותם. במקרה כזה, גם אם ילדה שהתחום שבה, או שנבחר עבורו, אינו התחום הנכון לה, הוא עלול לזבוק בו בכל זאת, רק משום החשש שיתאכזבו ממנו. מצב זה עלול רק לעכב את הילדי במקום לערום לו להגיע ליעד. ומהו בעצם אותו יעד? לא פעם הורים מנסים להעלים את חלומם שלהם דרך הילדים ושוכחים כי לילדי חלומות משלו. בין אם זה המצב ובין אם לא, עצם התמסרותם הטוטאלית של ההורים לקידום ילדיהם היא גם חיסרון. הורים שמבטלים עצמם ומקדישים את חייהם לפיתוח הילדי - איזו דוגמה אישית הם מהווים עבורו? למה לילדי להשקיע כל כך בחלום, אם ברצונו שיהפוך בעצמו להורה, הוא עלול לעכב בזרעם של הוריו, אבל את עצמו ולהשקיע רק בהעמדת חלומותיהם של אחרים - ילדיו?

20

25

30

35 אסיכום, אצעת, נכון להקשיב אליה. נכון לעזור לו, ככל שהאמצעים מאפשרים, להלשים את חלומותיו. יחז עם זאת, יש לשמור על פרופורציות חשובה שהורים יעוצבו את הילד אפתח כישרון מסוים בהתאם לרצונו ולא לפי רצונם: יעזרו לו להלשים את חלומותיו ולא את חלומותיהם; יעוצבו אותו להתקדם ולעבש זהות, אך יאפשרו לו גם לשנות את צעתו, להתחרט ולהתלבט.